

Nieuwsbrief oktober 2024

Na een welverdiende vakantie ben ik terug. Hopelijk hadden jullie een fijne zomer. Misschien moesten jullie wel af en toe zelf voor de zon zorgen !? Maar wie weet komt er nog een Indian Summer in het najaar.

Nu komt onze volgende tocht er aan, namelijk op 11 november. Onze wel bekende Wandel-Mee-Tocht. Ook gekend als Pannenkoekentocht.

Dit in samenwerking met de sportdienst van Kortemark en Argenta.

We starten terug in zaal Albatros in Zarren.

Rustpost in de GBS De Linde in Zarren, waar alle afstanden komen.

Daar wacht ons een gratis kopje koffie met een druppel voor de liefhebbers, ofwel frisdrank voor degene die dit niet lusten. Dit wordt aangeboden door de gemeentelijke sportdienst Kortemark.

Vandaar trekken we over de spoorlijn naar de Natte Broeken. Verleden jaar stond deze streek onder water.

Hopelijk dit jaar beter!

Nu stappen we naar het rustige Werken, om daar even uit te rusten. Vandaar is voor de grotere afstanden een lus voorzien. De rest keert terug naar de startzaal.

Terug in de startzaal kunnen we genieten van twee grote pannenkoeken, gratis aangeboden door Argenta Maes.

Ook op 11 november kan het lidgeld voor 2025 betaald worden, de prijs blijft dezelfde als in 2024.

Meerderjarige personen € 15,00

Minderjarigen tussen 13 en 17 jaar slechts € 10,00

Minderjarigen tot 12 jaar gratis

Men kan ook overschrijven op rekeningnummer BE70 9733 9555 5425 met vermelding lidgeld 2025 + Naam en adres.

Elisabeth en Geert zullen jullie daar hartelijk ontvangen.

Bij hen kan je ook je naam opgeven voor onze leden clubwandeling, die gaat door op zaterdag 07 december met start in zaal Hemelsdale in Werken. Deuren open om 12u45'.

Bij aankomst worden jullie getrakteerd op koffie of warme chocomelk en een chocolade ventje.

We vertrekken om 13u30' voor ± 3 km. Dan wordt gerust (waar is nog een verrassing) met een warme glühwein op smaak gebracht met wat amaretto. Lekker ! Al zeg ik het zelf. Ook water en koffie zal aanwezig zijn.

Na deze rust wandelen we nog eens ± 3 km terug naar de startzaal.

Daar worden jullie verwend met twee boterkoeken, koffie of warme chocomelk.

Hier kan je ook nog je lidgeld betalen, indien nog niet gebeurd.

Er wordt ook nog wat info gedeeld in verband met ons clubfeest in maart 2025 (25 jarig bestaan).

Nu nog maar hopen op een mooi wandelweertje, veel wandelaars en Kreketrekkers.

Francky

PS: de brief staat ook op de website om eventueel te herlezen.

Alle info op website www.kreketrekkers.be.